

Kerk van morgen zaterdag 20 november

Sint-Job-in-'t-Goor • Op 20 november om 14 uur trapt bisschop Johan Bonny een reeks gespreksmomenten af waarin hij met lokale geloofskernen in gesprek gaat over de toekomst van de Kerk. Dat eerste gesprek heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskerk in Sint-Job-in-'t-Goor (Lochtenbergplein 1). De gesprekken kaderen in het driejarige diocesane project *Handelingen*. Daarom wordt van deelnemers verwacht dat ze vooraf minstens één hoofdstuk uit het Bijbelboek lezen.

Meer op de website www.kerknet.be/bisdome-antwerpen/artikel/gesprek-met-de-bisschop-over-de-kerk-van-morgen.

Taizégebed zaterdag 20 november

Lier • Stilte, gebed, muziek en verbondenheid. Dat zijn de sleutelwoorden van de gemeenschap van Taizé. Inspirelli Lier organiseert op 20 november om 20 uur in de Heilig Hartkerk in Lier (Reinaat Veremansplein 1) een Taizé-gebed. Inzingen vanaf 19.30 uur. Meer op www.kerknet.be/tijd/evenement/inspirelli-lier.

Meditaties 22 tot 26 november

Postel • De abdij in Postel (Abdijlaan 16) organiseert van maandag 22 tot en met vrijdag 26 november een retraite met *Meditaties over het boek Deuteronomium*. De retraite wordt begeleid door Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden in Nederland. Hij verzorgt dagelijks twee inleidingen op het boek. Tijdens de retraite is er ook ruimte voor stilte en gebed. Dagelijks wordt aangesloten bij de eucharistieviering en het getijdengebed van de abdijsamenleving. Meer via gastenkwartier@abdiypostel.be.

Evangelisatie woensdag 24 november

Wilrijk • In de Geloofsschool van deze maand gaat Bart Paepen op 24 november van 19.30 tot 21.30 uur in het Theologisch en Pastoraal Centrum in Wilrijk (Groenenborgerlaan 146) dieper in op de betekenis van *Evangelisatie in onze tijd en cultuur*. De lezing kan ter plaatse zowel als online worden gevolgd.

Meer op www.kerknet.be/cv-antwerpen/evenement/evangelisatie-onze-tijd-en-cultuur.

Hildegard 26 & 27 november

Ranst • Hof Zevenbergen in Ranst (Kasteeldreef 26) organiseert op vrijdag 26 en zaterdag 27 november een tweedaagse over Hildegard van Bingen. Hedwig Vercammen en Annemie Braem geven aan hoe je kunt leven vanuit je eigen aard, vanuit de bron die je laat stralen en dat verbonden met het goddelijke licht in elk van ons. Ze gaan dieper in op de 35 spirituele krachten waarover de mystica spreekt. Inschrijven via info@hofzevenbergen.be.

Veel Antwerpse parels

Platform van Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen ijvert voor het versterken van wederzijds begrip en respect

Filip CEULEMANS

Tientallen religies en levensbeschouwingen leven in Antwerpen naast en met elkaar. De ene is al meer ingeburgerd dan de andere, de ene al exotischer dan de andere. De kennis van de gemiddelde Antwerpenaar over baha'i, de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen of de Taoïstische Alchemie is waarschijnlijk beperkt. Het Platform van Antwerpse Religies en Levensbeschouwingen, kortweg PAREL, wil daarom een ontmoetingsplaats zijn waar de diverse religies en levensbeschouwingen in dialoog gaan om elkaar zo beter te leren kennen.

PAREL werd vorig jaar opgestart met steun van de stad Antwerpen omdat mensen uit diverse hoeken wil inzetten op de interlevensbeschouwelijke dialoog. „Het is in zekere zin een verderzetting van de werkgroep Zingeven Verbindt die sinds 2015 actief was onder impuls van ORBIT Antwerpen, dat op zijn beurt voortbouwde op onder andere de Week van Religies en Levensbeschouwingen Antwerpen”, zegt Fieke Heremans van PAREL.

Het hoofddoel van PAREL is het versterken van het wederzijds begrip, het respect en de verbondenheid tussen levensbeschouwingen. „Door met elkaar in dialoog te gaan, leren religies en levensbeschouwingen elkaar beter kennen en waarderen”, vervolgt Fieke Heremans. „We richten ons expliciet tot de Antwerpenaar, die we aansporen om contact te hebben met andere levensbeschouwingen dan de hune. We ondersteunen bestaande contacten tussen de verschillende gemeenschappen en stimuleren nieuwe ontmoetingen en samenwerkingsverbanden.”



Het intercultureel dessertbuffet is de voorloper van *Eten bij de burens*. © Filip Ceulemans

„Door samen te eten, leer je niet enkel de eetgewoonten kennen”

De start van het platform werd niet geholpen door de uitbraak van de coronapandemie. „In principe komen we zeswekelijks samen”, legt Fieke Heremans uit. „Net toen ik begin 2020 voor

PAREL aan de slag ging, brak de pandemie uit, wat maakt dat ik slechts één fysieke vergadering kon meemaken, waarna ze online werden voortgezet. Aan de vergaderingen nemen vertegenwoordigers van de religies deel zowel als personen die een nauwe verbondenheid hebben met een religieuze gemeenschap. De organisatie van activiteiten, een van de hoofdbedoelingen van PAREL, viel echter volledig in het water.”

„PAREL wil activiteiten van onderuit ondersteunen. De nadruk ligt daarbij op activiteiten die dialoog bevorderen tussen religies. Maar even goed willen we de Antwerpenaar zijn burens leren kennen en hem een beter in-

zicht geven in de levensbeschouwingen die in de stad aanwezig zijn.”

Levensbeschouwelijke wandelingen door Antwerpen zijn een eerste manier om dat te bereiken. „Tijdens de wandelingen, die voortbouwen op de zogenoemde Cordoba-wandelingen, bezoeken we onder meer gebedshuizen. *Eten bij de burens* is een tweede initiatief dat mensen samenbrengt. Door samen te eten leer je niet enkel de eetgewoonten kennen, maar wordt ook veel kennis doorgegeven over de levensbeschouwing. Gespreks- en debatavonden zijn een derde pijler van onze werking.”

Omdat corona meerdere activiteiten onmogelijk maakte, zette PAREL het afgelopen jaar in op een online-initiatief dat de zogenoemde lichtjesfeesten in de schijnwerper zette. „In de periode van het jaar dat de dagen korter worden, vierden diverse religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen feesten die het licht centraal zetten. Die feesten van het licht symboliseren de overwinning van het licht op het duister. Kerstmis is een gekend voorbeeld, maar ik denk ook aan Diwali, een feest van hindoes en sikhs, het paganistische Samhain of het joodse Chanoeeka. We bieden scholen leerpakketten aan waarin de lichtfeesten uitgebreid worden toegelicht”, besluit Fieke Heremans.

Meer op www.parelantwerpen.be.

Advertentie

Ferm

thuiszorg

Warme zorg. Altijd dichtbij.

Onze verzorgenden helpen jou met persoonsverzorging en huishoudelijke ondersteuning bij ziekte, beperking, ouderdom of in moeilijke omstandigheden, ook 's nachts.

In onze kleinschalige dagopvangcentra en gastopvang kan je terecht voor een babbel, dagbesteding en begeleiding.

Ons advies bij aanpassingen voor je woning en onze karweidienst, helpen je comfortabel en langer thuis te blijven wonen.

Ben je net bevallen, thuis of in het ziekenhuis? Dan ondersteunen we jou en je gezin met gespecialiseerde kraamzorg.





SamenFerm.be/thuiszorg

Bel gratis 0800 112 05