

## VASTENCONFERENTIES 2022

Borgerhout / Franciscus Xaverius

**Spirit voor onze weg doorheen nieuwe tijden.**



**Welkom op de vier vastenconferenties 2022  
van de lokale kerkgemeenschappen Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid**

Het is een zegen als mensen begeesterd de weg gaan van onrecht naar recht, van onecht naar echt, van ellende naar bevrijding. Het is een zegen als mensen Goddelijk licht werpen op de duisternis en op wat mensen geweld aandoet. Vier inleiders komen ons inspireren op die weg naar Pasen.

**Maandag 7 maart 20:00u**

**“Hoe nog spreken over God - Christendom, atheïsme en een nieuw godsbeeld”**

**Guido Dekeyser** (parochiaan van Xaveriusparochie, oud leraar van het Xaveriuscollege en stadsgids)



Hoe komt het dat de vanzelfsprekendheid van het christendom in onze tijd totaal verdwenen is? Welk antwoord is er mogelijk op de sterke argumentaties van het atheïsme? Guido geeft uitgebreid antwoord op deze vragen en formuleert op basis van de filosofie van Alfred North Whitehead een nieuw godsbeeld: Energetische Liefde. Van daaruit presenteert hij een vernieuwde visie op belangrijke aspecten van het christendom. Zijn boek is ter plaatse te koop.

**Maandag 14 maart 20:00u**

**“Geweld. God. Bijbel.”**

**Hans Ausloos** (theoloog en bijbelwetenschapper)



Hans Ausloos is auteur van het gelijknamige boek en geeft een boeiend beeld van het Bijbelse geweld. Bovenal reikt hij leessleutels aan om het geweld in de Bijbel op een genuanceerde en verantwoorde wijze te duiden. ‘Geweld. God. Bijbel’ is ter plaatse te koop.

**Maandag 21 maart 20:00u**

**“Delen: het begin van de 25% revolutie”**

**Lieve Herijgers** (directeur Broederlijk Delen/voorzitter CIDSE)



Lieve Herijgers pleit met kracht voor een ander sociaaleconomisch model. Ze doet dat vanuit de spirit van paus Franciscus, 60 jaar Broederlijk Delen en haar overtuiging dat delen de essentie van de vasten én van een nieuwe wereld!

**Dit is ook koffiestop-avond voor Broederlijk Delen!**

**Maandag 28 maart 20:00u**

**“Kerk NA tijden van corona”**

**Kolet Janssen (auteur en voorheen leerkracht in secundair onderwijs)**



Kolet Janssen dacht na over de ‘kerk in tijden van corona’. Zij schreef in het gelijknamig boek dit *“Misschien is de coronacrisis die de kerken treft in hun manier van samen vieren tegelijk een uitnodiging en een uitdaging om te beseffen dat het geloof niet alleen in kerken moet leven. De geest waait waar hij wil.”* Zij zet haar denkproces met ons verder. Haar boeken zijn ter plaatse te koop.

**Plaats: Kerk Franciscus Xaverius, Collegelaan 32, Borgerhout.**

Openbaar vervoer: Tram 24 Centraal Station richting Silsburg (halte Joe English).

**Toegang: 3 euro/avond**

De lokalen en het sanitair zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.



Franciscus Xaverius en Heilige Drievuldigheid zijn lokale kerkgemeenschappen  
van de pastorale eenheid Heilige Christoffel