



# Het Arabisch koffieritueel

In samenwerking  
met de Federatie  
van Marokkaanse Verenigingen



*Marhaba!*

*Hoe onderhouden we vriendschappen  
met iemand met een andere religie?*

*Iedereen is welkom om hierover  
mee te praten naast een heerlijke  
koffie en zoetigheden!*

## Programma

- Welkom: om 13.30u
- Het Arabisch koffieritueel met allerlei zoetigheden te koop
- De geschiedenis van koffie
- Waarom is koffie duur - Fairtrade
- Mormoonse gastspreker: waarom geen cafeïne?
- Verdere dialoog met vooral gezelligheid tot 16.30u



**13 september '23**  
**Woensdagnamiddag**  
Adres: Oudstrijdersstraat 9  
Borgerhout, Antwerpen

Inschrijving via mail:  
[inschrijvingen@parelantwerpen.be](mailto:inschrijvingen@parelantwerpen.be)  
(mogelijk tot 10 september)  
Gratis toegang

